

Kijken buiten de regio

PO

Praktijkklas en klusklassen in Noord-Groningen

Binnen ons samenwerkingsverband wordt een voorzichtig begin gemaakt met zogenaamde klusklassen. In andere regio's zijn sommige scholen al verder. De KopKrant sprak erover met Jannes de Vries, orthopedagoog en GZ psycholoog bij de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs Noord-Groningen, dat onderwijs biedt aan ruim 1500 kinderen op 15 scholen in de gemeenten Hogeland en Groningen. 'Niet te veel over nadenken, gewoon mee beginnen.'



Jannes de Vries

In jullie vereniging hebben jullie een praktijkklas en ook klusklassen. Hoe zijn die ontstaan?

'Er waren - vanuit de gedachte van het passend onderwijs - sinds 2014 al op verschillende scholen plusklassen voor de meerkenners, maar we hadden het gevoel dat we een groep kinderen vergaten - de meer praktisch ingestelde leerlingen, die in groep 7 en 8 zitten en zullen uitstromen naar het praktijkonderwijs. Hen wilden we ook graag iets bieden en voor hen de overgang makkelijker maken. We wilden ze vooral lessen bieden waarin zij kunnen ervaren: "Hé, daar ben ik goed in." Deze leerlingen hebben vaak jarenlang het gevoel dat ze alleen maar dingen moeten doen die ze moeilijk vinden. Met meerdere besturen hebben we de krachten gebundeld. We vonden plek op Terra, school voor vmbo en praktijkonderwijs in Winsum, waar kinderen van meerdere scholen praktijklessen kunnen volgen. Ze kunnen daar bijvoorbeeld in de keuken aan het werk. Een aantal docenten van het vmbo maar ook van de basisschool helpt mee en een gepensioneerde vader was kok, hij wilde graag helpen. Zo is het ontstaan.'

En hoe zit het met de klusklassen?

'We merkten dat het welbevinden van de kinderen die naar de praktijkklas gingen een enorme boost kreeg. Het gevoel van ook iets goed kunnen deed deze kinderen goed. Onze scholen zagen ook dat de praktijkklas aansloeg; van verschillende scholen deden daar kinderen aan mee. Dat werkte aanstekelijk, waardoor ook op scholen zelf het initiatief tot klusklassen aan het ontstaan is. Zoals op de Zoutkamperril in Zoutkamp. Door het succes van de praktijkklas wilde deze school naast hun torenklas voor de meerkenners, ook graag een klusklas. Hoe daarmee te beginnen? Nou, het is allemaal niet zo ingewikkeld, we kunnen het heel lang hebben over randvoorwaarden, maar je kunt ook gewoon beginnen door een middag in de week alle boeken en tafels aan de kant te schuiven en te gaan koken, tuinieren, met de klas een fietsband te gaan plakken, of te gaan knutselen, of ingewikkelde onderwerpen op een praktische manier aan te pakken. Er zijn heel veel praktische vaardigheden die kinderen goed kunnen leren en waar ze hun hele leven gebruik van kunnen maken.'

Wat vinden de kinderen er van?

'Vorig jaar hebben we de kinderen zelf gevraagd waar ze behoefte aan hebben; van iedere school hebben we twee kinderen uit groep 7 gevraagd in een centrale setting mee te praten over hun onderwijs. Daar kwamen dingen uit waarvan ik van tevoren hoopte dat ze er mee kwamen. Ze wilden meer praktische onderwerpen aan de orde te laten komen, zoals EHBO, koken, dierenverzorging en techniek. Maar ook eerder Engels, groene scholen, meer gymnastiek en bewegen, meer aandacht voor creativiteit met muziek en drama. Dat was voor ons een extra stimulans om door te gaan met onze praktijkklas, en we hopen dat het idee van meer praktijkonderwijs zich door het succes van deze klas binnen onze scholen als een olievlek verspreidt.'

Meer weten? Lees ook
<https://www.dvhn.nl/Meningen/Opinie/Kinderen-willen-een-ander-lespakket-24911893.html>

'We wilden ze vooral lessen bieden waarin zij kunnen ervaren: Hé, daar ben ik goed in'